

- <http://www.kyrkanstidning.se/nyhet/de-dansar-med-nunnor-i-wales>



Deltagarna undersöker hur gemensam dans i cirkel i traditionen Heliga danser kan berika gudstjänstlivet. Foto:

Dansa med nunnor i Wales. Det låter smått exotiskt. Men i förra veckan fick ett trettiotal deltagare i projektet Dansa tro – Dansa liv uppleva detta i klostret Tu Mam Duw.

Deltagarna, som kommer från hela Sverige, undersöker hur gemensam dans i cirkel i traditionen Heliga danser kan berika gudstjänstlivet. Utbildningen är en del av kyrkostyrelsens nationella satsning Dela tro – dela liv och diakonen Cecilia Hardestam är projektledare för delsatsningen kring gemensam dans.

Utbildningen består av sju workshops och så denna inspirationsresa till i England och Wales. Deltagarna började i närheten av Birmingham där de fördjupade sig i cirkeldans tillsammans med danspedagogen Judy King samt ett tiotal engelska präster och lekmän.

- En av de engelska deltagarna hade bland annat doktorerat på vad cirkeldans gör med dem som deltar och kommit fram till att den öppnar för kontakt med andligheten, säger Cecilia Hardestam.

Resan fortsatte till Wales och klostret Tu Mam Duw där klarissorna lever i tysthet men med dans.

- Vi hade med oss vår dansmessa som vi dansade med nunnorna. Alla var djupt berörda.

- Det är oerhört inspirerande att dansa till Guds ära, sammanfattar Cecilia Hardestam. Dansen är ett fint medel att få med kroppen i gudstjänsten. Det är en enkel väg för nutidsmänniskan att bli delaktig.

Filmen Nattens labyrint ligger också där:

<https://youtu.be/JefCpkk99vU>